

Frans Kind

17 september 1950 – 8 juli 2021

Na een kortstondig ziekbed is Frans in het ziekenhuis overleden.
Er is, geheel naar zijn wens, in kleine familiekring afscheid
van hem genomen waarna hij is gecremeerd.
Mede namens Frans danken wij jullie voor de mooie tijden
die jullie hem hebben gegeven.

Jolanda
Bart
en naaste familie

Een vriend is van ons heengegaan. Hij heette Frans.

Frans was een gedreven mens. Hoewel hij een groot deel van zijn leven verbonden is geweest met de golfsport, was hij geen fervent golfer. Wel was hij bijzonder betrokken bij het reilen en zeilen van de Batouwe en de mensen daaromheen. 's Morgens als eerste op de baan en 's avonds nog even terug om te kijken of de berekening het wel doet. Toen hij twaalf jaar geleden zijn eerste aneurysma kreeg moest hij daarin noodgedwongen terugschakelen.

Meestal was Frans meegaand maar hij kon ook heel strikt zijn. "Zo gaan we dat doen". En dan deden we dat ook zo.

Frans was een mensenmens. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Hij wist mensen bij elkaar te brengen. Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (batterij Poederooijen), Club Homard en de familie golfdag; Frans voegde daar iets aan toe. Met een kwinkslag en natuurlijk zijn kenmerkende lach. En altijd zat er wel een Bourgondisch tintje aan. Lekker eten en een goed glas wijn. Het was altijd een genot het glas met Frans te heffen. En dat zijn er gelukkig vele geweest.

We kennen Frans allemaal als bescheiden, sociaal en ruim van hart. Een hart, dat hem uiteindelijk in de steek heeft gelaten.

Een vriend is van ons heengegaan. Veel te vroeg. Hij heette Frans.
En we missen hem.